



ÅSTRUP IDRÆTSFORENING
1965 - 1990

Redaktørens forord

En stambog er et potpourri,
en mindets blomsterkrukke.
Et blad har vi nu lagt heri,
og vi kan låget lukke.

Sådan skrev H.C. Andersen, og sådan kan vi passende skrive om dette jubilæumsskrift. 25 år er lang tid, og det har naturligvis ikke været muligt at få alt, hvad der er sket med i bogen, men vi håber, vi har lagt «et blad i mindets blomsterkrukke».

Samtidig var det meningen, at bogen også skulle kunne bruges som et opslagsværk, foreningens »hvornår var det nu det var?«.

Vi vil gerne sige tak til tidligere- og nuværende medlemmer, forældre, medhjælpere og sponsorer og ønske

Hjertelig til lykke med 25 års jubilæet.

Elin Dreyer Eriksen

Stiftelsen - og de første år af Knud Kildal

Ved et jubilæum er det altid naturligt at tænke tilbage på den forløbne tid. Det gælder ikke mindst, når jubilarens udvikling har overgået fantasien - og jeg tror, at det følgende vil overbevise læsere om, at det er tilfældet, når det gælder Åstrup Idrætsforening.

Åstrup og omegn i årene op til 1965

I 1965 var Åstrup en ganske lille landsby, som på alle måder var langt mere afsondret fra Grenaa, end tilfældet er i dag. Arealerne på bakkerne ind mod Grenaa (nu Åstrupskrånten og Åstrupparken) var åbne marker, ligesom ingen havde tænkt på de veje, som i dag hedder Åstrupvænget, Åstrupbrinken og Åstrupkrogen. Åstrup var den ene tredjedel af Gammelsovn Kommune, som derudover omfattede Dolmer og Robstrup, og som kun havde ca. 350 indbyggere. Kommunen havde egen skole for de tre mindste årgange, nemlig den nuværende Åstruphegnet 22 (over for ungdomsgården)

Nogle år tidligere havde der eksisteret en idrætsforening i kommunen, nemlig Åstrup Gymnastikforening, hvis sidste udfoldelser mig bekendt blev udøvet i form af udendørs håndbold. Børn og unge, som ønskede at dyrke idræt i organiseret form, måtte altså søge uden for kommunegrænsen, f.eks. til Grenaa Idrætsforening, Hammelev Idrætsforening og Thorsø KFUM.

I sommerhalvåret blev sportspladsen vest for Åstrup skole dog flittigt anvendt til "uorganiseret" fodbold og til tider til håndbold. Som hoved-

regel fordelte de spillere, som mødte op en given aften, sig blot på 2 hold, og så blev der spillet til mørket var godt og vel faldet på - hver aften. Spillerne var både store og små - og til tider af begge køn. Ved nogle få lejligheder blev der også arrangeret kampe mod hold fra kvarterer i Grenaa.

Baggrunden for stiftelsen

Disse udfoldelser og det sammenhold, som blev skabt på denne måde, resulterede i, at vi savnede sted og anledning til at samles i vinterperioden. Formålet kunne ikke opfyldes ved at indmelde sig i en af nabo-klubberne, for her ville vi jo blive opdelt efter alder og køn og blive blandet med mange andre, ligesom vi ville få "ældgamle" ledere på 40 år eller mere til at bestemme over os. For en del af de senere stiftere lå det også fjernt at indmelde sig i en anden idrætsforening fordi det ikke så meget var idrætten som hyggeligt samvær, der interesserede.

På vort sædvanlige mødested ved bækturen i Åstrup drøftede vi i efteråret 1965, hvordan disse ønsker kunne opfyldes, og overvejelserne mandede ud i, at vi skulle forsøge at leje Åstrup Forsamlingshus for at udfolde forskellige aktiviteter der. Husets størrelse satte i høj grad grænser for, hvilke sportsgrene vi kunne dyrke, og selv om mange ville have henregnet badminton til de sportsgrene, som ikke kunne udøves i forsamlingshuset, så standsede vi alligevel ved den ide, formentlig i høj grad inspireret af de flotte resultater, som danskere også dengang opnåede i denne sportsgren (tænk blot på Erland Kops, Ulla Strand og Finn Kobberø, som alle blev All-England-mestre i foråret 1965)

Efterhånden var vi så sikre på vore egne ønsker, at en selvstaltet deputation opsoegte formanden for I/S Åstrup Forsamlingshus, Peter Sørensen, "Vester Hesseldal" for at forhøre os om mulighederne for at leje forsamlingshuset, og til vores store glæde havde Peter ikke noget imod at lade os leje huset, heller ikke selv om vi ville spille badminton. Peter var endda så venlig at sætte prisen for leje efter vores formåen, så prisen pr. aften blev fastsat til 10 kr. - incl lys og varme.

Hermed var vi sikre på at kunne komme igang, og ved bækturen var vi enige om, at så måtte vi stifte en forening, så vi havde nogle regler at holde os til og en bestyrelse til at lede aktiviteterne.

Stiftende generalforsamling

Trods vores hårdførhed fandt vi det mest bekvemt at holde det stiftende møde indendørs, og da mine forældres stue var ledig, fordi de var inviteret til bryllup (for øvrigt netop i Åstrup Forsamlingshus) lørdag den 9. oktober, blev vi enige om, at den stiftende generalforsamling passende kunne afholdes der. I mødet deltog følgende:

Hans Petersen, Åstrup, 17 år
Erling Kildahl, Dolmer Mark, 19 år
Poul Jørgen Bitz, Åstrup, 17 år
Jørgen Josefsen, Robstrup, 14 år
Jens-Ove Petersen, Åstrup, 13 år
Lars Møller, Robstrup, 15 år
Kresten Udsen, Robstrup, 15 år
Erling Kildal, Åstrup Mark, 12 år
Inge-Lise Rasmussen, Åstrup, 15 år
Margit Nielsen, Åstrup, 12 år
Vinnie Rasmussen, Åstrup Mark, 14 år
Knud Kildal, Åstrup Mark, 16 år

Det må tilføjes, at flere på forhånd havde meddelt, at de ønskede at blive medlem af foreningen, men at de var forhindret i at deltage i mødet, bl.a. på grund af det nævnte bryllup i sognet. Som medstiftere bør derfor også regnes følgende:

Ole Josefsen, Robstrup, 13 år
Else Pedersen, Åstrup, 18 år
Ulla Nielsen, Grenaa 17 år
Tonni Pedersen, Åstrup, 14 år
Grethe Rasmussen, Dolmer, 13 år
Thorkild Pedersen, Åstrup,
14 år

Alle de mødte var enige om at stifte en forening og indmeldte sig straks. Vedtægter blev fastlagt uden de store problemer, hvorimod der var adskillige forslag til foreningens navn, og først efter flere afstemninger var det afgjort, at vi ikke skulle hedde f.eks. Åstrup Idrætsklub eller B 1965, men Åstrup Idrætsforening - ÅIF.

Til foreningens første bestyrelse valgtes Kresten Udsen, Inge-Lise Rasmussen og undertegnede (formand). Blandt det, vi slet ikke tænkte på, kan nævnes at vælge - revisor.

Forberedelser

Opgaven var nu hurtigst muligt at blive klar til at mødes i forsamlingshuset. Der skulle naturligvis bruges forskellige rekvisitter som badmintonnet og afmærkning af banen, ketchere og bolde, men muligheden for at hente økonomisk støtte til det og til husleje lå os så uendelig fjernt, at ingen blot tænkte derpå. Det var heller ikke hensigten at opkræve noget stort kontingentbeløb. Som ketchere og bolde blev derfor lånt nogle af de sæt, som normalt blev anvendt på græsplænen, til afmærkning af baner blev hentet kasserede kridtstumper i østre Skoles papirkurve, og som net blev tilklippet en del af min faders kyllinge-ståltråd.



Foreningens første bestyrelse. Fotograferet ved 1. ordinære generalforsamling den 29. december 1965 i Åstrup forsamlingshus.
Fra venstre: Kresten Udsen, Knud Kildal og Inge-Lise Rasmussen.

Forsamlingshuset

Rammen for vore første aktiviteter - Åstrup Forsamlingshus - fortjener et afsnit for sig. Som de fleste andre landsbyer havde Åstrup haft sit forsamlingshus gennem mange år, men netop i 60'erne havde forsamlingshusene det svært, fordi faciliteterne efterhånden var utidssvarende med f.eks. kakkelovnsfyring, tørklosetter og et uhumsk køkken.

Huset var opdelt i en sal, "lille stue", køkken, gang og garderobe, og salens dimensioner havde selvfølgelig betydning for de sportslige udfoldelser. Badmintonbanens længde kunne således kun blive 2/3 af det foreskrevne, og for at bevare stilen afkortede vi bredden omtrent tilsvarende, altså blev arealet kun ca. det halve af en normal badmintonbanes areal.

Dermed kunne sportsaktiviteterne begynde, og det skete onsdag den 20. oktober 1965 kl. 19.

Værre var det dog nok, at loftshøjden var varierende - for loftet var i rundbuestil, og tværs over de to banehalvdele var til afstivning trukket en jernstang i ca. 2 meters højde. Disse jernstænger har givet anledning til mange omspil og en del smadrede ketchere, hvorimod vi dømte "fejl", når bolden blev sendt i loftet.

Kakkelovnsfyringen skulle vi naturligvis selv sørge for, og det voldte gevaldige kvaler at få en nogenlunde temperatur i lokalerne. Fire af medlemmerne - alle piger - var bevilget kontingentfrihed for at forestå fyringen - og det fik de kun en beskeden timeløn ud af, for de måtte på skift (2 ad gangen) anvende hele deres onsdag eftermiddag på at få ild i de to kakkelovne - og så var det vel endda gennemsnitlig kun den ene, som afgav varmel



Åstrup forsamlingshus - Foreningens hjemsted gennem mange år.

Som det fremgår af ovenstående om husets faciliteter, var omklædnings- og bademulighederne yderst begrænsede. Omklædning kunne om ønsket ske i en uopvarmet og uisoleret garderobe på loftet, og husets eneste vandhane - i køkkenet - var ofte dybfrossen. I disse perioder forsvandt dog de synlige tegn på anstrengelser, hvis man klædte om i frostgraderne på loftet.

Gang i aktiviteterne

Som tidligere nævnt var det for mange af medlemmerne vigtigt med andre aktiviteter end sport. I den lille stue blev derfor spillet bob, kort m.m., der blev spillet musik med tilhørende afstemninger, og der blev solgt sodavand - til hver spilledag fragtet til og fra forsamlingshuset på trillebør.

Også fester havde vi både lyst og kræfter til, og i en periode fra foreningens første fest den 29/12 1965 blev der arrangeret mange og godt besøgte fester uden problemer med ballade o.lign. - uden tilsyn fra ældre.

Badmintonspillet foregik efter et forud fastlagt program, og der var noget nær mødepligt for alle.

Der blev anvendt dommer (naturligvis et af medlemmerne) til alle kampe. - Inspireret af fjernsynstransmissioner var dommeren og hans stol hævet op på en lille træplade, der havde to "forsamlingshusbukke" under sig. Stabiliteten i denne konstruktion lod meget tilbage at ønske, så ofte endte hele opstillingen - incl. dommerens ganske brat i gulvhøjde.

Ingen af os havde spillet badminton andre steder end på græsplænen, da vi startede, og instruktionen bestod i cirkulation af en instruktionsbog, som vi havde lånt på biblioteket, så standarden har nok ikke været frygtindgydende. Det var heller ikke på tale at deltage i turneringer eller stævner med deltagere fra andre klubber.

Sæsonen blev dog allerede det første år afsluttet med klubmesterskaber, så den 6. april 1966 kunne vi kåre foreningens første klubmestre.



Fest i forsamlingshuset - Bemærk kakkellovnen og det runde loft.

Økonomi

Økonomisk disponerede vi forsigtigt - eller snusfornuftigt - ved simpelthen at lade være med at bruge mere end nødvendigt og i hvert fald aldrig mere, end vi havde til rådighed.

Kontingentet blev fastsat efter skøn (i dag ville det blive kaldt budget) over vore udgifter og udgjorde for den første sæson i alt 16 kr. pr. medlem. Den eneste væsentlige overraskelse af økonomisk art indtraf ved slutningen af den første sæson og bestod i, at vi opnåede at få kommunalt tilskud uden ansøgning! Det skete umiddelbart før Gammelsofns kommunekasse i april 1966 blev overdraget til Grenaa Kommune, formentlig fordi sognerådet anså pengene for anbragt bedre hos os end hos den frådende store kommune. Beløbet udgjorde 100 kr., hvilket naturligvis mangedoblede vort overskud.

Medvirkende til den problemløse økonomi var, at vi ikke havde udgifter til rengøring. Det sørgede vi selv for, og det var egentlig ganske sundt, for rengøringsholdet havde naturligt nok både pegefingern og stemmeføringen, når der blev griset unødvendigt, og mange fik på den måde et ufrivilligt kursus i rengøringskunsten - og kunsten at undgå at "grise". - Sparehungrende - men også modige - politikere anno 1990 kunne måske her hente ide til løsning af et par af vor tids paradoksproblemer ved at lade det vi har for meget af (børns og ungdoms tid) bruge til at spare noget af det vi har for lidt af, nemlig penge i de offentlige kasser.

De følgende år

Der var ikke tvivl om, at den første sæson skulle gentages, så med en forøget medlemsskare genoptog vi vore udfoldelser fra oktober 1966.

Der var dog kommet yderligere en aktivitet i gang, nemlig bordtennis, som vi spillede i forsamlingshussalen lige ved siden af badmintonbanen.

På samme måde forløb sæsonen 1967/68, dog med den tilføjelse at der efterhånden kom bekvemmeligheder som et rigtigt badmintonnet og vandskyllede toiletter i forsamlingshuset. Derimod blev spagfærdige forsøg på at anvende foreningens navn i forbindelse med fodboldkampe om sommeren hurtigt manet i jorden, så vidt jeg husker mest af foreningens kvindelige medlemmer.

Ved sæsonstarten i oktober 1968 var medlemstallet blevet så stort, at vi måtte bruge 2 aftener om ugen, for at alle kunne komme i aktivitet. Der var nemlig nu ca. 30 medlemmer, og det var egentlig ganske imponerende, fordi det fortsat kun var unge fra den gamle Gammelsofns Kommune, som var medlemmer. Til gengæld var næsten alle i området, som var i alderen 13-20 år, medlemmer.

Mange medlemmer mødte op på begge de ugentlige spilledage, selv om vi hver især kun spillede badminton og bordtennis den ene aften, så efterhånden var der mere liv i forsamlingshuset, end det længe havde været tilfældet. Bestyrelsen nærrede en sikkert overdreven frygt for, at leg og "drengestreger" skulle sætte sine spor i bygning og inventar, så vi blev allerede dengang udsat for hovedrystende ungdom, når vi forsøgte at irettesætte de yngste medlemmer. Der opstod dog aldrig de helt store problemer.



Der spilles bordtennis - med en mere moderne kakkellov som baggrund. Vinteren 1970-71.

Efterhånden var det også naturligt at udvide bestyrelsen, som blev suppleret med Thorhild Pedersen og Jørgen Josefsen. - I den forbindelse fjernede vi den vistnok eneste lighed med Sangforeningen Morgenrøde, idet formand og kasserer ikke længere var samme person.

Aftrædning

Ved afslutningen af sæsonen 1969/70 syntes jeg - og formentlig mange andre - at tiden var inde til at finde en ny og yngre formand. Selv om mine 21 år måske ikke lyder så slemt, så var jeg væsentlig ældre end det store flertal af medlemmerne, og jeg havde den opfattelse, at formanden burde findes "i midten" af medlemsskaren. Desuden kørte jeg fra 1969 et par gange om ugen til aftenundervisning i Århus, så jeg var afskåret fra at følge alle aktiviteterne, og jeg har aldrig haft hverken lyst eller mod til at have ansvar for noget, som jeg ikke har overblik over. På generalforsamlingen den 14. april 1970 forlod jeg således formandsposten og bestyrelsen, men fortsatte med at være medlem, og det har jeg heldigvis kunnet nyde at være lige siden.

Eftertanke

Når jeg lader tankerne gå tilbage, således som jeg nu har

haft en anledning til, hæfter jeg mig ved, hvor primitivt det hele foregik. Paradoksalt er det, at den tid nu betegnes som "de glade tressere", mens det netop forgangne tiår betegnes som "fattigfirserne". Objektivt set er der ingen baggrund for den sidste betegnelse, men når det måske alligevel føles sådan, må det være fordi kravene er blevet så meget større end i tresserne.

En anden eftertanke vedrører stifterne. Hele 15 af de første 18 medlemmer har fortsat deres bopæl i Åstrup eller i højst et par kilometers afstand fra Åstrup, mange er fortsat medlem og/eller har børn, som er medlem - og ingen er medlem af andre idrætsforeninger. Det harmonerer ganske godt med min påstand om, at vi ikke havde lyst til at søge til andre idrætsforeninger.

Naturligvis skal andre skrive om de følgende år af foreningens historie og den eventyrlige udvikling, som fulgte, men jeg vil dog tillade mig at lade min afslutning berøre den følgende tid.

Vi stiftere har god grund til at være tilfredse og måske en smule stolte over, at vort amatøragtige initiativ medvirkede til, at så mange i overensstemmelse med foreningens oprindelige og nuværende formålsparagraf har kunnet anvende deres fritid på en sund måde.

Æren herfor tilkommer først og fremmest de følgende års fantastisk energiske og dygtige ledere, for selv om jeg nedenfor vil komme ind på nogle ulemper ved at være så stor en klub, så skal der ikke være tvivl om, at jeg anerkender indsatsen, og at en lille isoleret klub næppe kunne have overlevet de 25 år.

Jeg vil dog tillade mig også at påpege nogle af de ulemper, som følger af at være en stor forening - ikke for at kritisere, men i håb om at mange gode kræfter vil søge disse ulemper afhjulpet.

Blandt storklubs-ulemperne vil jeg først nævne mangel på klubfølelse - både hos spillere og ungdomsspillernes forældre. Mange flytter rundt fra den ene klub til den anden efter tilfældige og pludselige indskydelser, og dermed fordufter efter min mening væsentlige sider af idrætsudøvelsen. I stedet for engagement og trykthed bliver udøveren præget af frustration og rodløshed.

En naturlig følge af det store medlemstal er, at alle ikke kan kende hinanden, men er det ikke mere trist end komisk, at de hjælpere, som pukler med loppemarked, bingospil og klubhusbyggeri overhovedet ikke kender dem, som de pukler for? Mange hjælpere ses aldrig til hverken den ene eller den anden slags idrætsudfoldelser.

Også lederne som f.eks. bestyrelsesmedlemmerne kan blive fjerne - ja næsten fjender - for mange aktive, bl.a. fordi unge på de fleste udøves alder ikke kan magte at styre så mange aktiviteter. Deres manglende kendskab til forholdene resulterer så i, at mange af deres kræfter bliver brugt på at kræve nye og stadig bedre vilkår.

Til slut ønsker jeg til lykke til den jubilerende Å I F - og held og lykke fremover. Jeg lader ønskerne ledsage af håbet om, at trivsel og glæde over idrætsudøvelse må overskygge resultat-jagten og krævementalitet.

Knud Kildal

De første år i 70'erne af Per Holm Rasmussen

Det er ikke uden betænkelse, jeg har sagt ja til anmodningen om at skrive et indlæg til foreningens jubilæumsskrift. Ikke fordi jeg ikke gerne vil bidrage, men fordi jeg finder det vanskeligt at udarbejde en rimelig historisk korrekt "beretning" om begivenheder, der ligger op mod en snes år tilbage, udelukkende på grundlag af et meget spartansk kildemateriale, en meget begrænset research samt min erindring om begivenhederne i perioden 1970-72. Jeg har derfor valgt at bidrage med en "krønike", der nogenlunde vil dække den periode, da jeg var formand for foreningen.

Meningsforskelle

Den 14. april 1970 var der ordinær generalforsamling i foreningen, og denne generalforsamling var bemærkelsesværdig dels som følge af et ganske usædvanligt stort fremmøde, og dels ved at der var kampvalg om formandsposten. Baggrunden herfor var naturligvis, at Knud Kildal adskillige måneder tidligere havde gjort det klart, at han ikke modtog genvalg, hvorfor der skulle findes en ny formand.

Samtidig var der opstået en række spændinger i foreningen, og disse kom klart nok frem i forbindelse med formandsvalget.

Når jeg i dag skal søge at beskrive situationen i starten af 1970, vil jeg betegne disse spændinger som en form for - om ikke generationsproblemer - så dog problemer med forskellige årgange. Foreningens medlemstal

var steget jævnt siden starten, idet nye årgange af medlemmer fra det oprindeligt klart afgrænsede område, var blevet medlem, herunder ikke mindst en enkelt årgang, der var noget større end normalt i den oprindelige Åstrup skole. Dette betød, at der efterhånden var en betydelig gruppe medlemmer med behov for og ønsker til fritidsaktiviteter, som i nogen grad afveg fra de tilsvarende hos et flertal af stiftergruppen. Man må nok også erkende, at udviklingen i den pågældende periode betød, at der var en holdningsmæssig forskel på de to grupper, f.eks. har nedlæggelsen af Åstrup skole, kommunesammenlægningen og byens begyndende udbygning mod nord, utvivlsomt betydet, at holdningen til betydningen af kommunegrænsen for den tidligere Gammelsogn kommune har ændret sig; og endelig kan man næppe se bort fra, at vi dengang var inde i en periode, hvor holdninger, værdier m.v. var i ret betydelig udvikling.

Det vil være helt forkert at påstå, at nogen i starten af 1970 havde en så præcis opfattelse af situationen, men de forskellige holdninger var erkendt. Ikke nødvendigvis som to klart adskilte parter, for billedet var mere diffust, men der var medlemmer, der ønskede aktivitetsniveauet hævet, mens andre fandt den hidtidige aktivitet fuldt dækkende, nogle så mere strengt på medlemskredsens geografiske afgrænsning end andre, og nogle ønskede fester arrangeret af foreningen, mens andre foretrak at afvikle disse i privat regi. Der kan således anføres en række klare eksempler på de forskellige holdninger og ønsker til foreningen.

Ny formand

Det er ikke overraskende, at sådanne spørgsmål meget let får betydning ved et nyvalg af formand, og det var også

tilfældet her. Jeg drøftede adskillige gange i løbet af vinteren situationen med et andet bestyrelsesmedlem (han sidder der endnu!), og vi enedes om at arbejde på at udvikle foreningen til at tage disse udfordringer op. På et tidspunkt i marts måned stod vi en sen aften og talte sammen i mine forældres have, og jeg blev da opfordret til at stille op til formandsvalget, da han ikke ønskede at modtage valg (disse betænkninger overvandt han siden). Beslutningen blev derfor, at jeg skulle være kandidat, og da det samtidig blev klart, hvem modkandidaten ville blive, var alt for så vidt klar til valgkampen.

Og valgkamp blev der. Ikke med valg møder, uddeling af pjecer og lignende; men ved en præcis opgørelse over, hvem der forventedes at stemme på hvem, og herefter en systematisk påvirkning af medlemmer, hvis holdning til valget var usikker. Personligt var jeg noget overrasket over den intensitet, der efterhånden karakteriserede valgkampen; men min selvbestaltede kampagnechef holdt klart styr på udviklingen, og holdt regnskab med, hvem der skulle tale med hvem og hvornår. Snakken gik i skolegårdene og til dels også på klubaftenerne, og som det ofte er tilfældet i en valgkamp, kommer det meste til at handle om enkeltspørgsmål, der ikke har særlig meget med valgets egentlige spørgsmål at gøre. Jeg erindrer i dag valgkampen som mere intens end seriøs. Men der var ingen tvivl om, at det var spændende, og da afstemningen på generalforsamlingen stod for døren, var vi nogenlunde sikre på udfaldet; men ikke mere end vi var meget lettede, da stemmetallene blev kendt - 18 stemmer mod 9. Stemmetallene var, som det ses, ret klare, og vi var dengang helt sikre på, at dette resultat var af afgørende betydning for den fremtidige udvikling. I dag tvivler jeg mere på det korrekte i den vurdering.



*Formanden 1970-1972.
Iført den berømte formandsjakke.*

På trods af valgkampens til tider markante meningsforskelle splittede dette ikke foreningen, ikke ét medlem forlod foreningen af denne grund; men foreningen udviklede sig nu med flere aktiviteter, og det var klart, at alle ikke fremover deltog i alt, hvilket også forekom helt naturligt.

Klubliv

Aktiviteterne i perioden omfattede først og fremmest en betydelig intensivering af klubaktiviteterne i tilknytning til badminton og bordtennisaktiviteterne i forsamlingshuset. Dette foregik i det gamle forsamlingshus, i den lille stue. Indretningen blev ændret ganske betydeligt, idet den tidligere møblering bestod af trabænke og store borde med løse bordplader anbragt på bukke, samt en belysning der var mere effektiv end tiltalende. Vi fik fremskaffet et betydeligt antal

sodavandskasser (den gamle type af træ), og disse var centrale for opbygningen af en imponerende bar, små borde og tilhørende siddeskamler. Belysningen blev også opbygget, så den passede til det nye inventar, og den centrale del af lampeskærmene var tomme flødebollekartoner. Alt blev naturligvis malet i moderne farver. Det lykkedes på denne måde at få etableret et klublokale, der i rimelig grad kunne leve op til tidens krav, der ikke mindst gik ud på at kunne stå mål med den kommunale ungdomsklub. Klubben var altid åben på aftener, hvor der blev spillet badminton og bordtennis, men derudover var der også en del klubaftener udenfor denne

sæson. Der var betydelig tilslutning til klubaktiviteterne, og mange medlemmer kom hver eneste klubaften året rundt. En typisk aften bestod af megen snak, der blev drukket sodavand og spist slik, der blev spillet kort og hørt musik, de få rygere fik tændt, delt og slukket samme cigaret flere gange, og de der p.t. "kom sammen" fik sendt hinanden underforståede blikke, talt sammen eller ligefrem holdt hinanden i hånden på sådan en aften. Alt i alt var der tale om et forum, hvor en gruppe - i det væsentlige teenagere - havde fundet et velfungerende samlingspunkt, der også udviklede et betydeligt sammenhold.



Det moderniserede klublokale.

I forlængelse heraf er det naturligt at komme ind på de fester, der blev afholdt. Der blev afholdt 4 eller 5 fester om året, og disse var for foreningens medlemmer, der dog hver måtte medbringe en gæst. Baggrunden for denne regel var, at det måtte man til fester i den kommunale ungdomsskole, og så mente vi, at det også måtte gælde for os. Der blev gjort meget ud af udsmykningen og musikken, og disse emner blev debatteret indgående. Det tog f.eks. en del tid og mange bestyrelsesdrøftelser, før medlem nr. 29 fik opfyldt sit store ønske om til en fest at få forsamlingshusets store sal delt op i båse ved hjælp af sneskærme. Musikken var af stor betydning, og der skulle spilles diskotek ved festerne og det vel at mærke med den rigtige musik. Ikke bare Beatles og Stones trænger sig her på i erindringerne, men også grupper som Doors, Simon & Garfunkel, Creedence Clearwater Revival, Procol Harum, Steppenwolf, Led Zeppelin og mange andre hører med til billedet. Festerne var også stedet for de store dramaer i forholdene mellem kønnene. Utallige er de romancer, der her er blevet startet og senere afsluttet, inden et nyt forhold blev etableret. I dag har jeg nok indtrykket af, at der ofte blev lagt flere kræfter i at holde styr på, hvem der kom sammen med hvem, hvornår, hvorfor og lidt senere hvorfor ikke længere, end der blev lagt i selve forholdene.

Derudover er der til foreningens festaktiviteter i denne periode kun at bemærke, at disse nok var begivenhedsrige, men aldrig ude af kontrol. De var meget populære, og mange af deltagerne vil aldrig glemme oplevelserne herfra.

Træning/turnering

Hvis vi herefter kaster et blik på periodens idrætslige aktiviteter, må vi for det første slå fast, at badminton og bordten-

nisaktiviteterne blev fortsat efter de retningslinier og under de rammer, der havde udviklet sig i årene forud. Badmintonbanen var stadig efter de særlige mål, som den store sal i forsamlingshuset muliggjorde, og der blev spillet 2 dage om ugen, idet alle var garanteret en badmintonkamp og en bordtennis-kamp pr. uge. Medlemstallet steg stadig, men samtidig begyndte vi lidt tidligere og blev ved lidt længere hver aften. De yngste medlemmer var programsat til de første kampe, mens de ældste spillede sidst på aftenen, da de ikke skulle være hjemme til bestemt tid. Nu kunne folk, der ikke kender perioden, jo nemt gå rundt og tro, at de forskellige medlemmer havde en fast spilletid og makker hver uge, sådan som man jo normalt ser nu om dage i motionssammenhænge; men det er en helt forkert opfattelse. I såvel badminton som bordtennis kørte vi med en egentlig turnering i singlerækkerne. Den var opbygget på den måde, at spillerne var inddelt i grupper på 4 spillere af nogenlunde samme styrke, og således at gruppe 1 var de stærkeste spillere, gruppe 2 de næststærkeste o.s.v. I løbet af 3 uger spillede man alle mod alle i de enkelte grupper, og herefter rykkede vinderen op i næste højere gruppe, mens taberen rykkede ned i gruppen et trin lavere. Efter 3 uger med turnering, var der 3 ugers pause, hvor der blev spillet mod andre spillere og spillet doubler, og programmet skiftede, således at der altid var turnering enten i badminton eller bordtennis. Turneringsplanlægning og programlægning var derfor dengang noget, der blev gjort meget ud af, og det var meget vigtigt, at man altid vidste, hvornår man skulle spille, så man ikke kom for sent og tabte uden kamp. Alt blev således taget meget alvorligt, og der blev f.eks. aldrig programlagt en kamp, uden der blev udpeget en dommer til kampen. Jeg erindrer stadig, at tilrettelæggelsen af alle disse

programmer i sæsonen var et ikke ubetydeligt ugentligt puslespil, hvor der også måtte tages højde for, at nogle medlemmer altid skulle hjem senest kl. 20.30, mens andre først kunne komme efter de var færdige med at malke m.m.

Der blev aldrig spillet mod medlemmer af andre foreninger, men der blev normalt arrangeret en såkaldt bykamp midt på sæsonen, og her delte man foreningens medlemmer op i to nogenlunde lige store grupper, ofte sådan ca. Åstrup-medlemmerne mod Robstrup og Dolmer, og efter en omhyggelig seedningsprocedure spillede disse hold en hel dag mod hinanden i et betydeligt antal single- og doublekampe i såvel bordtennis som badminton, og resultaterne var meget vigtige.



Sejrs-ceremoni! 1970/71.

Fra venstre:

Lisbeth Sørensen, Agnethe Holm Rasmussen og Elsebeth Pallesen.

En sæson bestod af 24 alm. spilleuger, og denne afsluttedes med klubbesterskaber i samtlige single- og doublerækker i begge sportsgrene, og det var ofte en af påskedagene, der blev benyttet til dette formål.

Fodboldafdelingen etableres

Torsdag den 15. april 1971 var der generalforsamling i foreningen, og denne gang var det væsentligste dagsordenspunkt en ændring af vedtægterne. Der var almindelig enighed om, at den hidtidige sommerfodboldaktivitet, der foregik på den gamle sportsplads i Åstrup, og formelt var udenfor foreningens regi, ikke længere var tilstrækkelig. Der var ønske om og vilje til at nå længere, men de eksisterende vedtægter stillede sig hindrende for, at dette kunne ske indenfor foreningens rammer. Det problem blev løst grundigt ved en ændring af vedtægterne, og selv om jeg ikke i dag erindrer den præcise formulering heraf, husker jeg klart, at disse ganske enkelt blev formuleret så bredt, at der ikke var nogen risiko for, at foreningen fremover ville være vedtægtsmæssigt forhindret i at påtage sig opgaver i tilknytning til ungdommens fritidsaktiviteter, indenfor det område, hvor foreningen arbejdede. Jeg har forstået, at dette siden er ændret igen, og det kan der være mange gode grunde til; men ændringen var sikkert karakteristisk for den holdning, der dengang prægede store dele af foreningen, og det må vel også betegnes som en ganske praktisk bestemmelse i en periode, hvor aktivitetsmønstret ændrede sig så meget som dengang.

Efter at have det formelle grundlag i orden, gik vi i gang med at etablere en fodboldafdeling, og dette var uægtelig en opgave, der blev løst med en vis opfindsomhed. Vi måtte først og fremmest konstatere, at vi ikke kunne nå at tilmelde os de normale turneringer for 1971;

men dertil kom det problem, at vi ikke havde nogen fodboldbane til rådighed. Vi kunne antagelig have fået en bane stillet til rådighed på Grenaa stadion; men bare tanken om noget sådant ville være blevet betragtet som forræderi.

Vi fandt imidlertid ud af, at Grenaa Firmasport hvert år arrangerede en turnering for forskellige firmahold, og denne blev afviklet på de kommunale skolars idrætsanlæg, idet ingen af de her deltagende hold havde egen bane. Problemet var dog, at denne turnering kun var åben for firmahold, og det kunne man jo ikke just betegne os som. Vi besluttede dog at se lidt bort fra disse kedelige formaliteter, og vi fik derfor en aftale med firmaet Øvlesen Foto om, at vi tilmeldte et hold i dette firmas navn. Det sportslige resultat heraf må betegnes som en succes, idet vi vandt samtlige kampe i turneringen. Der blev naturligvis nedlagt protest mod os, da det jo var klart, at der ikke var tale om et firmahold; men man lod os spille hele turneringen igennem, og undlod så blot til sidst at medtage os i opgørelsen over turneringsresultatet - en fremgangsmåde vi fandt helt i orden.

Fodboldholdet uden bane

En anden begivenhed fra denne sommer var, at vi deltog i Randers Dagblads sommer-cup turnering for klubhold på Djursland. Vi havde her tilmeldt os uden bane, idet det var aftalt, at vi spillede alle kampe på udebane. Første kamp blev spillet mod et hold fra Skødstrup, lørdag den 26. juni, og til ikke mindst vore modstanderes store overraskelse vandt vi kampen med 3-1. Der var fest i foreningen samme aften, og der var her en række deltagere, der mildest talt var dagens helte. Denne begivenhed gav desuden anledning til foreningens om ikke første, så dog i hvert fald hidtil største

avisoverskrift, idet historien om holdet uden bane, der meget overraskende vandt sin første kamp, tilsyneladende godt kunne bruges i avisen i begyndelsen af agurketiden.

I vinteren 71/72 var fodboldaktiviteten begrænset til deltagelse i nogle indendørs fodboldstævner, men herefter var vi parate til at gå mere seriøst igang med fodboldarbejdet. Vi fik til sæsonen 1972 etableret en aftale med Hammelev Idrætsforening, gående ud på, at vi kunne anvende deres udendørs anlæg til træning og kampe. Det daværende anlæg var væsentlig mindre end det nuværende, og det var derfor et problem, at vi stadig ikke havde en bane, der helt overholdt de krævede mål, men vi fik dispensation for de få meter der manglede, og vi var herefter med i JBU's turnering fra sæsonstart i 1972.

Vi deltog i turneringen med et herrehold (serie 6), der for et nyt hold nåede rimeligt pæne resultater. Mere bemærkelsesværdigt var det, at vi også deltog med et damehold, idet det var første år, der blev arrangeret en fodboldturnering for damer i JBU regi, og typisk for perioden måtte vi naturligvis også være med her. Der var naturligvis også her tale om en række startvanskeligheder, dels fordi der var tale om en helt ny turnering, men også fordi damerne ikke havde helt samme fodboldbaggrund som herrerne, der jo altid havde spillet under en eller anden form. Resultaterne var dog udmærkede, sammen-

holdet var godt, og medlem nr. 66, der spillede centerforward (sådan hed det dengang), var normalt lidt hurtigere end modstanderne, hvilket resulterede i en del mål. Samtidig kan man muligvis ikke se helt bort fra, at holdet i såvel ude- som hjemmekampe ofte havde den samme lidt ældre dommer, der var holdet positivt stemt - jeg husker eksempelvis en episode, hvor vor målvogter havde fundet det nødvendigt at gribe ind i



Foreningens første fodboldhold - Herrer. Sommeren 1972.

spillet på en rimelig kontant måde, men dommeren lod pænt spillet fortsætte, og gik så hen til målvogteren og sagde, at hvis noget tilsvarende gentog sig, ville han være nødt til at dømme straffespark!

samtidig tilmeldte vi et herre- og et dameynglingehold til vinterens turnering afviklet af RAGU. Vi havde ganske vist ingen træningsfaciliteter, men vi fik en aftale om at låne gymnastiksalene på gymnasiet hver fredag aften, og det gik efter omstændighederne udmærket. De sportslige resultater var også fuldt tilfredsstillende for helt nye hold.

glimrende evne til at konkurrere, når det var hensigtsmæssigt, og til at samarbejde, når det var mest fordelagtigt.

Håndbolden kom til

Som det vel er fremgået, var fodboldafdelingens start forbundet med en række vanskeligheder, hvorimod starten på håndboldaktiviteterne gik noget mere smertefrit. Efter vedtægtsændringerne var der ingen formelle hindringer for at etablere en håndboldafdeling. Da der sidst på sommeren viste sig interesse for en sådan afdeling, oprettede vi den uden videre, og

I sommeren 72 deltog vi i den tilsvarende udendørs turnering, idet vi også her benyttede os af banerne på Hammelev Stadion, da vi jo ikke selv havde baner til rådighed. Dette er i øvrigt blot et af flere eksempler på periodens på mange måder fortrinlige samarbejde mellem Hammelev og Åstrup Idrætsforeninger. Vi udviste her en

Vi fastholdt i hele perioden en aldersgrænse på 12 år, og arbejdet med børneholdene er først indledt i 1973, det år hvor den daværende håndboldformand samlede sit pigehold de små stoltheder, der senere blev større og nåede betydelige sportslige resultater, og i dag sikkert for længst er blevet store og spredt for alle vinde.



Foreningens første fodboldhold - Damer. Sommeren 1972.

Epilog

Ved en ekstraordinær generalforsamling i sommeren 1972 trak jeg mig tilbage fra foreningens ledelse, idet jeg kort tid derefter rejste fra byen, og siden har jeg derfor ikke haft mulighed for at være aktiv i foreningen. Jeg har dog kunnet følge lidt med på afstand, og jeg er som mange andre imponeret over den udvikling, der siden er sket. Jeg har til tider - i en sluttet kreds - peget på, at en af følgerne heraf er, at ledelsen bliver stadig ældre (til tider har indtrykket været at bestyrelsens gennemsnitsalder er steget med 1 for hvert år). Realistisk må man dog nok

erkende, at foreningens størrelse i dag stiller betydelig krav til erfaring og kompetance i ledelsen, og i den sammenhæng er de lidt mere nostalgiske betragtninger over, hvor ideelt alting var for mange år siden, da vi var unge, temmelig irrelevante. Vist var det spændende dengang, og vist nåede vi også resultater; men forudsætningerne var så fundamentalt forskellige fra situationen i dag, at en sådan sammenligning ikke har megen mening. Foreningen havde sin tid som den lille landsbyklub, derefter en tid med omstilling til nye krav, og er i dag veletableret som en stor forening, der varetager mange og betydelige opgaver. Forudsætningerne for og kravene til foreningen har ændret sig

med tiden, og det er i høj grad heri, jeg ser grundlaget for den rivende udvikling, vi har været vidne til.

Jeg skal ikke her forsøge at spå om foreningens fremtid; jeg vil nøjes med at konstatere, at der hidtil er vist stor evne til udvikling, og til at tage nye udfordringer op, og hvis denne egenskab fastholdes, kan man vente sig mange spændende ting i fremtiden.

Jeg ønsker tillykke med jubilæet og held og lykke med fremtidens udfordringer.

Per Holm Rasmussen

Den nuværende formand ser tilbage. Perioden 1972-1990. Af Jørgen Josefsen

Det er nu 25 år siden Åstrup Idrætsforening blev dannet, og det har været spændende at se tilbage i tiden, dels i form af protokoller og referater, men også i klubblade m.m.

Jeg vil i det efterfølgende prøve at fortælle, hvad der er sket i de forløbne år.

Jeg har valgt at gøre det således, at tiden er opdelt i flere perioder og med en nærmere redegørelse for hvert år. Jeg har dog ikke haft mulighed for at gøre det så detaljeret som mine forgængere, grundet den lange periode - 18 år - samt, at der i foreningen er sket så meget, at det ville være umuligt at få det hele med.

Med den vægtning af stoffet der er foretaget, er det mit ønske, at jubilæumsbogen vil kunne bruges som et opslagsværk for både nuværende og tidligere medlemmer af foreningen.

Jeg kan så sige, med et let omskrevet citat:

"Det er ikke alt det der er sket, jeg har skrevet, men det jeg har skrevet, det er sket".

Udvidelse af aktiviteterne. 1972-74.

Som nævnt i min forgængers indlæg var der startet både fodbold- og håndboldafdelinger.

Træningen kom hurtigt i faste rammer, men aktiviteterne i disse afdelinger var spredt over Grenaa Hallen, skolernes gymnastiksale og Hammelev Stadion, hvilket ikke ligefrem indbød til meget klubliv. Derfor forsøgte vi ihærdigt at fastholde klublivet i forsamlingshuset.

I starten var det næsten de samme personer, der dyrkede alle aktiviteterne, men efterhånden kom der nye medlemmer til i alle afdelinger.

Især voksede fodboldafdelingen hurtigt. Det skyldtes i væsentlig grad en sammenlægning af to klubber i Nørre Djurs, nemlig Thorsø og Glesborg.

Den nye klubs aktiviteter blev henlagt til Glesborg, og mange fodboldspillere fra Thorsø's tidligere rekrutteringsområde foretrak derfor at spille fodbold i Åstrup.

Håndboldafdelingens medlemstilgang i denne periode skyldtes især opstart af pighåndbold, hvor der blev pigehold i alle alderstrin.

Den store udvidelse af aktiviteterne gav hurtigt pladsproblemer. I Hammelev var der kun én fodboldbane (på dispensation) og ingen omklædningsrum. I Åstrup var der to håndboldbaner (hvis man da kan kalde dem det) og omklædning bag buskene.

Vintertræningen foregik som nævnt bl.a. i skolernes gymnastiksale, hvor boldspil var forbudt (et forbud vi helt bevidst overtrådte).

Efter et par år lykkedes det dog at få tilskud til en ny bane i Hammelev.

Foreningens første år forløb, uden at omverdenen lagde særlig mærke til os. Man havde da hørt om nogle unge mennesker, der hyggede sig i forsamlingshuset - men pludselig opdagede folk, at der var en forening, og da der startedes aktiviteter som håndbold og fodbold var der mange, der rystede på hovedet. Især i den gamle etablerede klub GIF's ledelse.

Mange ledere fra denne klub har henvendt sig til vore medlemmer og ledere og bedt os tænke os om. Sætninger som:

- Det er fuldstændig tåbeligt at have mere end en klub i kommunen. Vi kunne da bare melde os ind i GIF og spille på stadion, - dem hørte vi mange gange.

I denne periode blev foreningen medlem af RASG- og I, RAGU, Grenaa Samvirkende Idrætsforeninger og Jysk Håndboldforbund. Mange af de traditionelle arrangementer, som loppemarked, sommerfest og håndboldstævne i Hammelev bliver startet i disse år, arrangementer som både dengang og nu har givet foreningen en god økonomi.

1972

jan. Foreningens første fodboldmål laves af Lars Møller i hans fars lade.

feb. Første snak om fodboldbane i Hammelev.

apr. I RAGU's sommerturnering i håndbold deltager et drengehold og et herrehold. Der spilles på Hammelev Stadion.

Kontingent for fodbold fastsættes til kr. 40,00 pr. år.

maj. Bane i Hammelev bliver slået med alm. havemotorplæneklipper og grønthøster. Senere lånes plæneklipper af gartnerafdelingen v/kommunen. Det tager 4-5 timer at slå banen.

jun. Foreningen indmelder sig i De Danske Skytte-, Gymnastik og Idrætsforeninger (DDSG & I/RASG & I).

jul. Foreningen bliver medlem af Jydsk Håndbold Forbund og tilmelder et dame- og et herrehold til den kommende vinterturnering.

Snak med Åstrup Forsamlingshus om at få varme i klublokale (lille stue).

aug. Jøsse overtager Pers formandsjob ved ekstraordinær generalforsamling den 20. august, hvor 34 var mødt, og efterfølgende konstituerede man sig således:

Lars Møller - fodboldformand
Jøsse - håndboldformand
Jens Erik Rasmussen - sekretær
Lisbeth Sørensen - kasserer
Lissy Josefsen - badminton- og bordtennisformand

Foreningen bliver opfordret til at indmelde sig i G.S.I. (Grenaa Samvirkende Idrætsklubber), hvilket bestyrelsen efter kampafstemning siger ja til.

okt. Foreningen modtager for første gang kommunalt lokaletilskud fra Grenaa Kommune.

1973

jan. Foreningen sender for første gang trænere på trænerkursus. Lissy og Jøsse deltager i fodboldtrænerkursus i Dronningborg.

feb. I samarbejde med forsamlingshuset arrangeres fastelavnstest for børn.

mar. Fælles fest med Hammelev I.F. den 3/3.

Grenaa Kommune/Spritsfabrikken opgraver banen i Åstrup for 2. år i træk. Vi planerer selv og får tilskud til græsfrø af Grenaa Kommune.

Grenaa Kommune afviser at give tilskud til ny bane i Hammelev, hvilket giver megen kritik i formandens beretning på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig således:

Lisbeth Sørensen - kasserer
Jens Erik Rasmussen - sekretær
Lissy Josefsen - fodboldformand
Kirsten Bilde - badminton- og bordtennisformand

Foreningen bliver momsregistreret.

Der indkøbes net til fodboldmål. Ikke noget krav fra J.B.U., men en stor hjælp for dommerne.

apr. Fælles klubstævne med Hammelev forløber godt. Der blev dystet i bl.a. badminton, bordtennis, "hvornår var det nu det var", cykelcross, landevejscykling, kortspil, armlægning m.m.

DDGU's konsulent til møde med ÅIF og HIF om muligheder for anlæggelse af ny bane i Hammelev.

Ungdomsfodbolden starter med træning og få træningskampe. Der deltages i RAGU's indfodboldturnering.

Håndboldafdelingen flytter udendørs kampe og træning fra Hammelev til Åstrup, hvor der laves 2 håndboldbaner på den gamle sportsplads ved skolen. Banen kan bruges trods det, at bolden selv kan løbe fra det ene mål til det andet. Omklædning foregår bag buskene.

Der startes pighåndbold. Træning i Åstrup om sommeren og om vinteren på Vestre Skole.

aug. Lissy Josefsen udtræder af bestyrelsen i utide, da hun rejser på Idrætshøjskole. Agnete Holm Rasmussen overtager posten som fodboldformand.

Kommunen bevilger kr. 25.000,00 til ny bane.

Der indkøbes spritdublikator.

Der oprettes girokonto.

sep. Foreningens første loppemarked afholdes den 22-23/9. Overskuddet på kr. 7.600,00 skal bruges til ny fodboldbane.

Kulturudvalget til møde med ÅIF og HIF i Hammelev om ny bane.

Der fremkommer forslag om at udvide Hammelev Forsamlingshus med omklædningsrum.

1974

jan. Arbejdet med ny bane i Hammelev påbegyndes. Loppemarkedet flyttes til marts.

feb. En planlagt udvidelse af Hammelev Smedie med omklædningsrum bliver ikke til noget, da smeden går fallit.

apr. Efter generalforsamlingen bliver Erling Kildal kasserer, og Lissy Josefsen fodboldformand.

maj. foreningens første sommer- og beboerfest bliver afholdt med stor succes.

aug. Fælles håndboldstævne med Hammelev.

sep. Jøsse på 8 måneders idrætshøjskoleophold i Århus. Bestyrelsen beslutter, at Jøsse kan forblive som formand under opholdet, hvis han kommer hjem hver onsdag og week-ends.

okt. Foreningens medlemmer planter træer om den nye bane.

dec. Der bygges omklædningsrum ved forsamlingshuset i Hammelev.

10 håndboldpiger til Ollerup på Fyn med Jøsse og Lissy som ledere.



Håndboldpiger 1974. Flere af disse piger blev grundstammen i de hold, der senere nåede store resultater.

Øverst fra venstre: Ulla Thorsted, Jette Bach, Lene Udsen og Ghita Sørensen. Forrest fra venstre: Helle Schwartz, Karin Jensen, Jette Simonsen og Ellen Margrethe Udsen.

Vokseværk 1975-77

I denne periode vokser foreningen hurtigt. I fodboldafdelingen bliver der hold i alle ungdomsrækker, og der kommer gang i pigefodbold.

Håndboldafdelingen har især fremgang i pigerækkerne, hvor afdelingen også opnår gode resultater og får hold i mesterrækken.

I slutningen af perioden bliver den nye Mølleskolehal taget i brug, og indefodbold og håndboldspillerne får nu mulighed for at træne på en rigtig bane.

Håndboldafdelingen rejser til stævner i både ind- og udland.

I 1977 bliver Kai Hansen medlem af Åstrup Idrætsforening - og blandt hans mange ideer var ideen om at starte et klubblad. Det kom hurtigt i gang som Åstrup Posten, med Kai selv som mangeårig redaktør.

Klublivet i forsamlingshuset ændrer sig i disse år - både ledelse og medlemmer har på grund af de mange aktiviteter ikke så meget tid til at være med til klubaftener i huset, og i 1977 flytter man badmintonafdelingen til skolernes gymnastiksale.

Man forsøger at fastholde bordtennisafdelingen og klubaftenerne, men i 1977/78 begynder fremmødet at være så ringe at det ophører.

Klubaftenerne føres dog videre for de yngre medlemmer med filmaftener m.m. men - klublivet i forsamlingshuset som i foreningens første år ophører. Sørgeligt mener mange, men en naturlig konsekvens af den udvikling, der skete i foreningen i disse år.

1975

apr. Torben Bo Christensen afløser Lissy Josefsen som fodboldformand.

Dorte Andersen bliver formand for badminton- og bordtennisudvalget.

På generalforsamlingen oplyser formanden, at foreningen har 260 medlemmer, og på foreningens ønskeseddel står lyses anlæg og halplads.

dec. Der indkøbes båndoptager til klubben. Der indkøbes ligeledes "rigtigt" bordtennisbord.

1976

jan. Der ansættes lønnet træner i fodbold. Søren Kastrup afløser Erling Kildahl, der har trænet herrerne i 5 år.

Jøsse bliver Årets Idrætsleder i Grenaa Kommune.

mar. Fodbold-miniputter til Amtsmesterskaber.

Håndbold-store-piger til Amtsmesterskaber.

Fodbold-herrer rykker op i serie 4. Holdet består af følgende spillere: Ole Josefsen, Ib Rasmussen, Jes Skårup, Tage Kristensen, Kaj Sørensen, Henning Kahlstrøm, Kresten Udsen, Henning Glerup, Niels J. Pedersen (Krøl), Egon Fogh, Erling Kildahl og Hans Christian Hansen (HC).



Loppemarked - 1976

På generalforsamlingen klages der over de dårlige træningsforhold til håndbold og indedefodbold. Træningen foregår i gymnastiksale. 42 var mødt op til generalforsamlingen.

Håndboldafdelingen får første kredsvinderhold ved Dame-Junior. Dette hold bliver senere stammen i dameafdelingen.

apr. Foreningen får trøjer og træningsdragter med klubnavn.

1977

jan. Ved Foreningen Nordens venskabsstævne i Drøbak deltager foreningens Dame-Juniorhold med Jøsse som leder. Holdet blev vinder af stævnet.

Håndboldafdelingen starter dregehåndbold.

apr. Generalforsamling den 27. april med 37 deltagere. Poul Erik Schumacher bliver fodboldformand.

Klubbladet Åstrup Posten starter med Kai Hansen som redaktør.

På generalforsamlingen fremkommer forslag om at lave omklædningsrum i Svend Johnsens gård.

Håndboldafdelingen har stor medlemsfremgang, men der er færre badminton- og bordtennisspillere (bordtennisafdelingen opløses i vinteren 1977/78):

maj. Håndboldherrer i Nr. Broby med stor succes (ikke sportsligt).

jul. Håndboldafdelingen sender Dame-Ynglinge til stævne i Kristianssand.

aug. Megen avisdebat mellem Hammelev/Åstrup og GIF om placering af den nye hal.

Kai Hansen fremkommer med forslag til klubaftener ("torsdagsarrangementer").

sep. Badmintonafdelingen flytter til kommunens gymnastiksale, medens bordtennis bliver i forsamlingshuset.

Der ansøges om tilskud til omklædningsrum i Johnsens gård.

okt. Dame-Ynglinge bliver optaget i Jydsk Håndbold Forbunds mesterrække. Holdet har ved starten af turneringen aldrig trænet i en hal, hvilket chokerer modstanderne meget, da de hører om dette.

nov. Fodboldherrerne rykker ned i serie 5.

dec. Efter den megen snak om foreningens eventuelle overtagelse af Svend Johnsens gård, føler forsamlingshuset, at dets eksistens er truet, da foreningen er husets største lejer.

Forsamlingshuset kommer derfor med udspil til udvidelse af huset med 2 omklædningsrum.

Foreningen sælger kalendere med Jørgen Vester/Jørgen Jensen tegninger.



Sommer og beboerfest på den gamle sportsplads - 1979.

Fodboldafdelingen flytter til Åstrup, eller: Den lange march. 1978-83.

I denne periode, som Kai Hansen i klubbladet kalder DEN LANGE MARCH eller EN KOMMUNAL MARKVANDRING, var det især de mange forhandlinger med Grenaa Kommune om vore forhold i Åstrup, der beslaglagde bestyrelsens tid. Byrådet og forvaltningerne gjorde hvad de kunne for at gøre livet surt for foreningen.

Dårlig planlægning, brudte løfter m.m. var det, der i denne periode fik mange Åstrupledere til at holde op. At ikke hele bestyrelsen holdt op, er da helt utroligt, når man ved gennemgang af arkiverne læser, hvordan vi blev behandlet.

Kort beskrevet sker der det, at foreningen søger om at få stillet en del af den nedlagte nabogård til forsamlingshuset til rådighed for at lave omklædningsrum til håndboldspillere. Kommunens svar trækker ud- og i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse planlægges der nu omklædningsrum ved forsamlingshuset.

Efter mange forhandlinger bevilger kommunen tilskud til byggeriet og tegningerne til ombygningen bliver lavet færdige. Da byggeriet så skal starte, trækker kommunen tilsagnet om tilskud tilbage og stiller os i udsigt, at vi kan få de omklædningsrum og klublokaler, som vi ønsker i den nedlagte gård, som nu skal restaureres og ombygges af kommunens unge arbejdsledige.

Foreningen bliver forelagt tegninger med ubegrænsede muligheder, og vi beslutter derfor at sige ja tak til tilbuddet. Det havde vi nok ikke gjort, hvis vi havde vidst, at det ville tage 5-6 år inden forholdene for foreningen blev i orden i ungdomsgården.

Og så fik vi endda kun halvdelen af det, der blev lovet. Senere har kommunen jo taget meget af det fra os igen.

Sideløbende med klubbussagen forhandlede der med Grenaa Kommune om anlæggelse af NYE baner, da de gamle skulle bruges til ny omfartsvej. Der blev afholdt mange møder, inden det blev besluttet at lave to midlertidige baner på den modsatte side af vejen, således at spillerne skulle passere den stærkt trafikerede omfartsvej for at komme fra omklædningsrummene til banerne.

Anlægningen af de nye baner i Åstrup gav i disse år en del diskussion om, hvor foreningen skulle spille fodbold, i Hammelev eller i Åstrup. Flertallet i bestyrelsen besluttede, at aktiviteterne skulle flyttes til Åstrup.

Jeg var dengang ikke enig i beslutningen, men jeg kan nu bagefter se, at man havde ret, hvilket den store medlemsfremgang i fodboldafdelingen beviser.

Flytningen resulterede i, at der blev startet fodboldafdeling i Hammelev, men da det jo ikke har givet færre medlemmer i Åstrup (tværtimod), kan man jo så glæde sig over, at der er flere, der spiller fodbold i området.

Der indrettes derudover kontor, kiosk og boldrum i tilknytning til klublokalet.

I denne periode startes der drengeshåndbold, microhåndbold og damegymnastik.



Foreningens klublokale som vi flyttede ind i 1980.

Ved indflytningen i det nye klublokale i ungdomsgården, startes der igen klubaftener for ungdomsmedlemmer. Der arrangeres filmaftener, papirklip og andre kreative aktiviteter.

1978

jan. Tegninger til udvidelse af forsamlingshuset med omklædningsrum er færdige.

feb. Åstrup I.F. har nu den største håndboldafdeling i Grenaa Kommune, og kommunen gøres opmærksom på, at det derfor vil være rimeligt, at en eventuel ny hal skal ligge i Nordbyen.

mar. Ny tilskudsordning i Grenaa Kommune.

Der startes pigefodbold.

Fodboldafdelingen starter "fodboldskole" med Kai Hansen som leder.

apr. På generalforsamlingen oplyses, at foreningen har 350 medlemmer. Kurt Meyer vælges til ny fodboldformand.

maj. Grenaa Kommune bevilger 200.000,00 kr. til omklædningsrum ved Åstrup Forsamlingshus og 300.000,00 kr. til nye baner i Åstrup.

Håndboldafdelingen starter som de første på Djursland mini-håndbold. Ca. 40 spillere møder til første træningsaften. Starten af denne aktivitet giver anledning til misundelse i vor naboklub GIF's håndboldafdeling, der i flere læserbreve i avisen giver udtryk for, at håndboldspillere på denne alder ikke skal tumle rundt i hallen og optage pladsen for deres divisionsspillere.

jun. Foreningen klager til Fritidsnævnet over, at alle vore hold skal træne i Mølleskolehallen, og at vi ønsker timer i Grenaahallen.

Dame-Ynglinge bliver Jyllandsmestre i DDSG & I-håndbold.

Årets Hjalmer (skænket af en anonym giver) bliver uddelt for første gang til Hjalmer ved årets sommerfest.

jul. Grenaa Kommune trækker sit tilsagn om tilskud til omklædningsrum tilbage, og tilbyder foreningen omklædningsrum i Svens Johnsens gård, som nu skal kaldes Ungdomsgården. Ungdomsgården skal restaureres af unge arbejdsløse.

aug. Der laves nye cafeteria i Grenaahallen.

Efter mange møder med Grenaa Kommune er der forslag om 2 muligheder for placering af nye baner:



Den nuværende ungdomsgård før ombygningen. Billedet er taget fra den gamle sportsplads 1979.

1. Ved Kejserbækken mod Robstrup.
2. Ved den kommende Nordre Skole i nærheden af Dolmer.

I klubbladet kalder Kai Hansen den langtrukne beslutningsproces om vore nye baner for "den lange march og en kommunal markvandring".

Start med dreng håndbold stor succes - 45 nye spillere.

sep. Der oprettes en bordtennisafdeling for ungdoms spillere, som tilmeldes turnering i RAGU. Hjemmekampe spilles i Åstrup Forsamlingshus. Hans Henrik Bager er leder.

okt. Der startes filmaftener i forsamlingshuset.

nov. Fodboldherrerne rykker op i serie 4 igen. Også 2. holdet i serie 6 rykker op.

dec. 47 håndboldspillere og ledere sner inde i Ollerup på Sydfyn. Spillerne ankommer først til Grenaa sent nytårs aften, 1^{1/2} døgn forsinket. Snestormen, den værste i mange år, forårsager store problemer for ca. 2500 spilleres hjemtur fra det store håndboldstævne. Åstrupspillerne er blandt de ca. 900 spillere, der af politiet i Svendborg bliver tvunget til at forlade Ollerup (madmangel). Hjemturen tager ca. 12 timer.

Ved stævnet opnår foreningens dame-ynglinge en 2. plads, kun slået af de senere danske mestre fra Rødovre med 6 ynglingelandsholdspillere på holdet.

1979

mar. Fodbold-old-boys til landsmesterskaber i indefodbold.

apr. På generalforsamlingen bliver det oplyst, at foreningen nu har 416 medlemmer. Mange ønsker, at den nye hal bygges i nordbyen. Stor utilfredshed med kommunens behandling af foreningen. De lovede klublokaler og baner meget forsinket. Foreningens regnskabsår omlægges, så det følger kalenderåret, ligesom bestyrelsen udvides fra 5 til 7 mand. De enkelte afdelinger aflægger for første gang selv beretning.

maj. Fodbold-sandkasser vinder stævne i Grenaaugen.

jun. Stadigvæk mange møder med Grenaa Kommune om placering af nye baner.

jul. Dronningen på besøg i Grenaa. Vi er repræsenteret med fane ved ankomsten.

Kai Hansen med DDGU til USA.

aug. Foreningen bliver "hjemløs". Foreningens tidligere hjemsted, Åstrup Forsamlingshus, skal renoveres, og foreningens nye klublokaler i ungdomsgården er ikke påbegyndt. Der bliver midlertidigt klublokale i et rum i ungdomsgården uden lys og varme. Klublivet ophører og filmaftener, klubaftener og bordtennisafdelingen indstilles. Pokaler, båndoptager og andre værdigenstande bliver stjålet fra det ulåste rum i ungdomsgården. Kommunen er ved at kvæle foreningen. Bestyrelsen føler sig til grin og protesterer kraftigt på et borgermøde og i læserbreve i avisen.

okt. Anlægning af nye baner i Åstrup påbegyndes.

1980

mar. Old Boys til landsmesterskaber i indefodbold i Kalundborg.

I samarbejde med RAGU arrangeres klubkursus i Åstrup.

apr. Åstrup Posten omdøles nu med Postvæsenet.

Nyt klublokale bliver taget i brug i Ungdomsgården.

Der ansættes for første gang lønnet træner i håndboldafdelingen. Træneren er Villy Klemmensen, der skal træne både herrer og damer.

På generalforsamlingen vedtages nye vedtægter.

På grund af uro i Polen aflyses besøg af polske fodboldspillere.

maj. Foreningens medlemmer river sten på de nye baner.

Fodbold-sandkasser vinder igen stævne i Grenaa-ugen.

jul. Helle Sørensen med DDGU til Norge.

Hans Henrik Bager med DDGU til USA.

aug. 2 håndboldhold amtsmestre - damesenior og damejunior.

Stort program for klubaftener i det nye klublokale med filmaftener, frimærkeaftener, juleklip, forældretur til Fornæs Fyr m.m.

Håndbold-damejunior til landsjuniorstævne i Fuglsø.

Håndboldafdelingens damer rykker op i serie 2.

apr. Håndboldafdelingen får besøg af håndboldjuniorer fra Grenaa's tyske venskabsby Siegen.

Nye fodboldbaner klar til brug.

Efter generalforsamlingen bliver Henry Møller fodboldformand og Svend Åge Jensen badmintonformand.

maj. Nye omklædningsrum i ungdomsgården kan tages i brug.

jun. Fodboldafdelingens miniputter og lilleputter vinder Grenaa Cup.

Der afholdes sommer- og beboerfest med gade- og vejturnering i fodbold.

sep. Grenaa Idrætscenter indvies. Foreningens håndboldafdeling beslutter at fortsætte med Grenaahallen som hjemmebane.

Kai Hansen med DDGU i Polen.

Der startes gymnastikafdeling for motionsdamer med Bodil Nielsen som leder. Træningen foregår i forsamlingshuset.

okt. Der startes pigegymnastik. Træningen foregår på Vester Skole.

1981

mar. Håndboldafdelingens små drenge bliver kredsvindere og amtsmestre. Dette bliver grundstammen i det senere Herre Junior Divisionshold.

Fodboldafdelingen beslutter, at seniorfodbold skal foregå således, at man om foråret træner og spiller i Hammelev og om efteråret i Åstrup.



Håndboldspillere i Ollerup - 1981.

Der afholdes vælgermøde i Åstrup. Vi fremlægger vore problemer med de umulige adgangsforhold til ungdomsgården og problemer med at komme fra omklædningsrummene til banerne.

jun. Håndbold-drenge og piger til stævne i Horslunde. Ledere Kirsten Andersen, Vivi Madsen, Bent Andersen og Kaj Sørensen. Drengene vinder stævnet.

Håndbold-dame-junior deltager i Foreningen Nordens stævne i Loima i Finland med Lars og Jytte Skak som ledere.

Sommerfesten bliver i år udvidet til en sportsuge.

Der er drøftelser med Hammelev om sammenlægning af håndboldafdelingerne. Dette bliver ikke til noget, da Hammelev selv opstarter fodboldafdelingen.

jul. Herre-Junior-håndboldspillere til stævne og rundtur i Norge med Jørgen Allermann og Jøsse som ledere. Under turen brænder Jørgen Allermanns bil, og forsikringen stiller en flot ny BMW til rådighed.

aug. Fodbold drenge til stævne i Tune på Sjælland med Henry Møller, Claus Østergård og Lars Bodum som ledere.

Håndbold drenge bliver amsmestre.

Håndbold damerne vinder alt denne sommer og deltager ved DDGU's landsmesterskaber i Bjerringbro.

Foreningen indkøber video.

Loppemarkedsudvalget låner lade i Enslev til opbevaring af indsamlede effekter. Prisen for laden er hjælp til indkøring af flere tusind baller halm.

okt. Håndboldafdelingen nedsætter forældredvalg med Poul Sørensen som formand.

Fodbold drenge til 1. divisionskamp i Århus.

Foreningen får Gunnar Nu Hansens legat. Kai Hansen i København til overrækkelsen.

Håndboldafdelingen laver flag for at samle penge til Ollerup-turen.

1983

jan. Efter 6 år som redaktør af Åstrup Posten afløses Kai Hansen af Tove Sørensen.

mar. Fodboldafdelingen beslutter, at hele fodboldafdelingen træner og spiller i Åstrup.

Håndbold damerne rykker op i serie 1. Holdet består af følgende spillere: Lisbeth Frandsen, Vivi Madsen, Lene Udsen, Ghita Sørensen, Birthe Kildahl, Jane Laursen, Kirsten Bjørn Jensen, Kirsten Andersen og Mariann Frederiksen. Træner er Poul Erik Hansen og holdleder er Erling Kildahl.

Klubaftener ophæves.

1982

mar. Badmintonafdelingen får 3 amsmestre, Lars Skak i single og Knud Kildal og Bjarne Bolther i double.

Håndbold drenge kreds vindere.

apr. Håndbold drenge bliver optaget i Jydsk Håndbold Forbunds mesterrække.

På generalforsamlingen bliver det oplyst, at der nu er 500 medlemmer i foreningen. Kritik af helt umulige forhold ved ungdomsgården. Foreningens fodboldafdeling lider meget under dette, og det kniber derfor med at finde trænere og ledere.

Stor fremgang i badmintonafdelingen. Der afholdes Åstrup Mesterskaber i Grenaahallen.

Efter ibrugtagning af Grenaa Idrætscenter har håndboldafdelingen alle sine hjemmekampe samlet på samme søndag i Grenaahallen. Dette har givet mange flere tilskuere og et bedre klubliv.

apr. Håndboldafdelingen får 3 hold i mesterrækken-dame-junior, herre-junior og store-piger.

På generalforsamlingen oplyses, at foreningen har 500 medlemmer, ligesom der bliver vedtaget nye vedtægter. Forældre har nu stemmeret og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen flyttes fremover til januar måned.

Gymnastikafdelingen har nu 42 damer til gymnastik i forsamlingshuset.

Der laves kontor og kiosk i tilknytning til foreningens klublokale. Foreningen meget misfornøjet med, at man ikke får rådighed over hele 1. sal i Ungdomsgården. Grenaa Kommune har tidligere lovet dette.

maj. Foreningen får nyt bomærke.

Erling Kildal bliver kåret som Årets Idrætsleder i Grenaa Kommune.

jun. Annette Hansen med DDGU i England.

Fodbold-herre-junior til Nordisk Venskabsstævne i Åmål. Ole Rasmussen er leder.

jul. Håndboldafdeling til Norge i bus - ca. 30 deltagere.

Mogens Jensen i Finland med DDGU.

aug. Fodbold drenge til stævne i Tune med Henry Møller og Lars Jensen som ledere.

foreningen køber kopimaskine.

Foreningen får lavet vimpler med det nye bomærke.

Der søges om lysanlæg.

Bent Baadesby afløser Poul Erik Schumacher som fodboldformand.

sep. Der startes fodboldafdeling i Hammelev.

Lone og Kai Hansen med DDGU i Tanzania.

okt. Kim E. Hansen ansættes som fodboldtræner for sæson 1984.

Håndboldafdelingen laver kampprogram ved hjemmestævnerne i Grenaahallen. Der bliver speaket til 1. holds kampe.



Fra een af de succesrige Norgesture - 1983.

Sportslig fremgang. 1984-90.

Foreningen har nu fået rimelige forhold til sine aktiviteter. Klublokaler og fodbold er samlet i Åstrup og håndboldafdelingen får hjemsted i Grenaa-hallen, både til kampe og træning.

De forbedrede forhold giver sig da også udslag i større medlemstilgang og større sportslige resultater.

Fodboldherrerne rykker fra serie 5 til serie 3, ungdomsfodbolden får en fantastisk stor tilgang i de små årgange, og i løbet af få år har man hold i JBU's A-rækker.

7 mands fodboldspil startes op, og der hjemtages mange pokaler og præmier inden for RAGU's turnering ved både indendørs- og udendørsstævner.

I håndboldafdelingen rykker herrerne fra serie 4 til 2 og damer fra serie 2 til danmarksserien. Ungdomshåndbolden får hold i alle rækker og de bedste hold optages i JHF's divisions- og mesterrækker.

Der arrangeres utallige ture til bl.a. Ollerup, Norge, Italien m.m.

I slutningen mærkes det lavere børnetal - især i drengerækkerne. Og da afdelingen samtidig har besvær med at lønne en træner til de spillere, der vil træne, beslutter man at lave holdfællesskab med Hammelev IF.

Man håber, at man ved fællesskabet kan hjælpe hinanden til at få en velfungerende håndboldafdeling, med hold i alle rækker.

Nogen sportslig satsning er der ikke tale om, da målsætningen helt klart satser på at få det sociale til at fungere.



Håndboldafdelingen fik i 1984 herre juniorerne med i Dansk Håndbold Forbunds højeste række. Herre junior division vest.

*Holdet øverst fra venstre:
Træner Jørgen Josefsen
Tom Andersen
Claus Hansen
Karl Erik Pedersen
Morten Præst
Jesper Jakobsen
Jens B. Pedersen
Holdleder Susanne Rasmussen*

*Forrest fra venstre:
Jesper Pedersen
Henrik Møller
Morten Ommestrup
Jan Svendsen
Peter Rygaard*

jan. Ved generalforsamlingen oplyses det, at der er 540 medlemmer fordelt således:

håndbold - 225
 fodbold - 140
 badminton - 140
 gymnastik - 55

mar. Håndbold damerne rykker ned i serie 2.

apr. Herre junior i håndbold bliver optaget i Dansk Håndbold Forbunds herre junior-division.

maj. Kai Hansen får Djurslands Købmandsforenings lederpris.

Lone Hansen får Karolinelegat.

Håndboldafdelingen får besøg af Hv van Someren fra Eindhoven i Holland.

jun. Fodbold- og håndboldafdelingen arrangerer fællestur til Horslunde-Legene.

aug. Håndboldafdelingen laver ny struktur med underudvalg.

Håndboldafdelingen arrangerer opvisningskamp i Grenaa-hallen mellem Helsingør IF og Bording KFUM.

sep. I forbindelse med kommuneplanlægning har Fritidsnavnet nedsat studiekredse om fremtidens fritidsfaciliteter i Grenaa Kommune. Deltagere fra Åstrup- Annelise Jensen, Tove Sørensen og Kai Hansen.

Fodbold-miniputter til jydsk-fynsk mesterskab.

Håndboldafdelingen laver leder- og trænermappe.

Der afholdes kommune-mesterskaber i Grenaa-hallen for både ungdom og seniorer i håndbold.

Marianne Hansen, Jesper Pedersen og Claus Hansen bliver udtaget til Jydsk Håndbold Forbunds kredshold.

okt. Lilleputter i fodbold bliver kredsvindere. Træner er Arne Johnsen.



Åstrup Idrætsforenings bestyrelse ved 20 års jubilæet i oktober 1985. Øverst fra venstre: Jørgen Josefsen, Erling Kildal, Kaj Hansen og Jørgen Allermann.

Forrest fra venstre: Birthe Kildahl, Anne-Lise Jensen og Agnethe Bolther.

1985

jan. Kai Hansen bliver igen redaktør af Åstrup Posten.

mar. Håndboldherrer rykker op i serie 2 med Poul Erik Hansen som træner. Holdet består af følgende spillere: Steen Jensen, Kim Nielsen, Robert Ric-Hansen, Torben Sørensen, Kurt Oppermann, Freddy Rasmussen, Bent Andersen, Elo Hansen, Lars Jensen og Torben Kaagh.

Herre-unglinge A i håndbold bliver kreds-vindere.

Håndbolddamer rykker op i serie 1. Træner er Bent Pedersen.

apr. Håndbold-herre-unglinge bliver optaget i mesterrækken.

maj. Poul Sørensen bliver valgt til Årets Idrætsleder i Grenaa Kommune.

aug. I anledning af ungdoms-året afholdes foreningsmesse i Grenaa Hallen, hvor Åstrup Idrætsforening deltager.

Håndboldafdelingen arrangerer opvisningskamp i Grenaa Idrætscenter mellem Helsingør IF og Vissing/Hadsten HK.

sep. Klaus Hansen, Svend Isaksen og Marianne Hansen bliver udtaget til Jydsk Håndbold Forbunds kredshold.

okt. Håndboldafdelingen laver børnepasning ved hjemmekampe i Grenaa Hallen.

nov. Håndboldafdelingen arrangerer damelandskamp i Grenaa Idrætscenter mellem Danmark og USA.

Der afholdes vælgermøde i Åstrup Forsamlingshus.

1986

jan. På generalforsamlingen bliver det oplyst, at der nu er 700 medlemmer i foreningen.

Den store tilgang i fodboldafdelingen giver gode resultater i turneringen og ved flere stævner.

Der opstilles lysanlæg på Åstrup Stadion.

feb. Håndbold- og fodboldafdelingerne arrangerer fastelavnstest i Grenaa Hallen.

Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få godkendt regnskabet.

apr. Den nye omfartsvej snupper et hjørne af vore fodboldbaner, og kommunen anlægger en ny bane i forlængelse af de gamle.

I Jydsk Håndbold Forbunds turnering bliver drengene jydsk mestre i A-rækken. Holdet består af følgende spillere: Jens Ole Sejersen, Peter Rasmussen, Thomas Hansen, Kenneth Hansen,

Jimmy Laursen, Karsten Sander, Jens Jacobsen, Jesper Sjørup, Henrik Hansen og Troels Møller. Trænere er Jasper Pedersen og Jørn Olsen.

Håndbold-herrer og damer på genbesøg i Holland.

maj. Grenaa Kommune bevilger P-plads, hegn og boldskur til Åstrup Stadion.

jun. Lokalradio startes på Djursland. Åstrup Idrætsforening er med fra starten. Jøsse bliver indvalgt i radioens bestyrelse og Poul Sørensen, Alice Madsen og Kai Hansen indvælges i bestyrelsen for radioens støtteforening. Foreningen tegner andele for 15.000,00 kr.

Der afholdes 7-mands sandkasséstævne i Åstrup. Stævnet er en forløber for de senere succesrige Pondus-Cup'er. Aksel Riis Poulsen står for arrangementet.

Herrejunior-fodboldspillere til Nordisk Venskabsstævne i Loima i Finland. Ole Rasmussen er leder.

Bikubens Sparekassefond tildeler foreningen 10.000,00 kr. til lederkurser.

sep. Badmintonafdelingen starter for børn.



Drengeholdet der blev jysk mester i håndbold 1986.

Øverst fra venstre: Træner Jasper Pedersen, Peter Rasmussen, Troels Møller, Jesper Sjørup, Thomas Hansen og Carsten Sander. Forrets fra venstre: Thomas Hansen, Henrik P. Hansen, Jimmy Laursen, Jens Ole Sejrsen, Kenneth Hansen og Jens Jakobsen. Træner Jørn Olsen var fraværende.

okt. Foreningen afholder møde med Grenaa Kommune om eventuel overflytning af klublokalerne til den anden side af omfartsvejen.

nov. Fodboldherrerne rykker op i serie 4. Holdet består af følgende spillere: Mads Plougmann, Kim E. Hansen, Niels Chr. Lilleør, Jan Østergård, Roy Andersen, John Pedersen, Hardy Klausen, Per Larsen, Tom Nielsen, Jens Jacobsen, Kent Hansen og Johnny Andersen. Trænere er Kurt Rasmussen og Peter Larsen.

1987

jan. Åstrup Idrætsforening tegner kontrakt med Radio Djursland om udbringning af bingohæfter på hele Djursland.

På generalforsamlingen bliver det oplyst, at foreningen nu har 800 medlemmer.

Der oprettes haludvalg i Nordbyen, bestående af repræsentanter fra Åstrup IF, Hammelev IF og beboere i Nordbyen.

feb. Der laves kontortid for kassereren en gang om måneden i klublokalet.

mar. Håndboldafdelingen serverer til Bikubens garantmøde i Grenaa Idrætscenter.

Håndboldafdelingen ansætter Claus Ulrik Nielsen og Kim Nielsen som nye trænere.

apr. Håndboldafdelingen hjælper ved Forårsmessen i Grenaahallen.

Stor tilgang af herrespillere i håndboldafdelingen. Michael Terndrup ansættes som hjælpetræner for Kenny Jensby.

Herreynglingemesterrækkeholdet i håndbold til landsmesterskaber i Arden.

maj. Efter 13 år som kasserer afgår Erling Kildal. Ny kasserer bliver Niels Ebbesen.

Erling og Alice Madsen bliver kåret som Årets Idrætsledere i Grenaa Kommune.

jun. For første gang i 13 år afholdes der ikke sommerfest.

Der udfærdiges tegninger til hal og klubhus.

380 deltagere ved fodboldafdelingens Pondus Cup på Åstrup Stadion.

Jøsse får Djurslands Købmandsforenings legat.

aug. Fodbold drenge til landsdelsmesterskaber i Års.

sep. Thomas Hansen og Morten Sørensen kommer på Jydsk Håndbold Forbunds kredshold for kreds 4.

Håndbold-herrer og damer er i træningslejr i Sverige.

okt. Der startes igen med klubaftener i klubhuset.

nov. I samarbejde med andre håndboldafdelinger i Grenaa Kommune arrangerer foreningen landsunionsstævne for ynglinge i Grenaa Idrætscenter.

Vores kalendertegner Jørgen Vester er holdt, hvorfor kalenderen i år er med fotografier fra 1987.

Forhandlinger med Grenaa Kommune om tilskud til klublokalerne ved banerne.

dec. Håndboldafdelingen til Thy i juleferien.

Håndboldafdelingen arrangerer julebal i Pavillonen.

mar. Foreningen starter volleyballafdeling med Benny Nathansen som den første formand.

Håndbold damerne rykker op i danmarksserien. Holdet består af følgende spillere: Kirsten Bjørn Jensen, Annette Hansen, Jette Udsen, Helle Schwartz, Lene Jensen, Inge Jensen, Mariann Frederiksen, Jane Laursen og Lotte Laursen. Trænere er Claus Ulrik Nielsen og Kim Nielsen.

Fodboldafdelingen får for første gang hold med i A-rækken.

apr. Åstrup IF overtager Forårsmessen med stor succes og et fint overskud.

jun. Foreningen Nordens stævne afholdes i Grenaa. Håndbold- og fodbold juniorer har indkvarteret nordmænd.

Pondus Cup afholdes på Åstrup Stadion af fodboldafdelingen med stor succes.

aug. RAGU-amtsmesterskaber bliver afholdt på Åstrup Stadion.

Fodbold-tvebakker og sandkasser bliver landsdelsmestre.

Grenaa Kommune giver tilskud til nyt klubhusbyggeri.

Åstrups og Hammelevs fælles håndboldstævne i Hammelev bliver aflyst på grund af regn.



1988

jan. Carl Lilleør overtager posten som kasserer efter Niels Ebbesen.

Håndbold damer der rykker op i Danmarksserien, marts 1988. Bagerst fra venstre: Træner Claus Ulrik Nielsen, Helen Schwarz, Anette Hansen, Jette Udsen, Kirsten Bjørn, holdleder Finn Due Jensen og træner Kim Nielsen. Forrest fra venstre: Inge Jensen, Lotte Laursen, Jane Laursen, Lone Jensen og Mariann Frederiksen.



Fodboldholdet der sikrede oprygning til serie III - 1988.

Bagerst fra venstre: Træner Kurt Rasmussen, Hans Jørgen Fynbo, Mads Plougmann, Michael Mathiesen, Jan Østergaard, John Pedersen, Kim E. Hansen og holdleder Peter Larsen. Forrest fra venstre: Jens Jacobsen, Per Larsen, Toni Nielsen, Johnny Andersen, Roy Andersen, Kent Hansen og Jan Thomsen.

okt. Fodboldherrerne rykker op i serie 3. Holdet består af følgende spillere: Hans Jørgen Fynbo, Mads Plougmann, Michael Mathiesen, Jan Østergård, John Pedersen, Kim E. Hansen, Jens Jacobsen, Per Larsen, Tom Nielsen, Johnny Andersen, Roy Andersen, Kent Hansen og Jan Thomsen. Trænere er Kurt Rasmussen og Peter Larsen.

Skoleelever fra Vestre Skole i erhvervspraktik i håndboldafdelingen.

1989

feb. Ny redaktør på Åstrup Posten. Henry Møller afløser Kai Hansen.

mar. Foreningen arrangerer koncert med Up With People i Grenaahallen med stor succes.

Fodbold-tvebakker og miniputter amtsmestre i RAGU-indendørsturnering.

apr. Herre-unglinge i håndbold optages i mesterrækken.

Håndboldafdelingen ansætter ungdomskonsulent. Det bliver Claus Ulrik Nielsen.

maj. Alice Madsen får Djurslands Købmandsforenings lederlegat.

jun. Efter mange års pause starter igen et idrætssamvirke i Grenaa Kommune (GSI). Åstrup IF får valgt Henry Møller i bestyrelsen.

Efter en del forhandlinger med Grenaa Kommune omkring tilskud og tilslutningsafgifter opstartes byggeri af det nye klubhus endeligt.

Foreningen indkøber EDB-anlæg.

I år deltager 600 fodboldspillere i Pondus Cup på Åstrup Stadion.

aug. Der afholdes Aktiv Fritidsmesse i Grenaa Idrætscenter. Foreningen udlejer standmateriel og deltager selv på en stand.

Fodboldsandkasserne bliver amtsmestre.

Der er rejsegilde på klubhuset.

okt. Der afholdes leder- og trænermøde i klublokalet.

Der sker flere gange tyveri af vores TV og video.

nov. 3 lokale politikere fra Nordbyen indvælges i Grenaa Byråd.



Fodboldholdet der blev jysk-fynske mestre for 6-8 årige i 1988.

Bagerst fra venstre: Jakob Kristiansen, Nikolaj Poulsen, Simon Nielsen, Andreas Clausen, Andreas Lolk, Thomas Kildal, Claus Jensen og Morten Brink. Forrest fra venstre: Marie Madsen, Thomas Helweg, Sune Sørensen, Heidi Schumacher, Christian Lauritzen, Tom Post, Heine Larsen og træner Poul Erik Schumacher. Præmier: En mulepose og et krus.

1990

jan. Poul Larsen overtager kassererposten efter Carl Lilleør.

Åstrup Fritidscenter, der skal drive det nye klubhus, stiftes. John Steen Mikkelsen vælges til formand.

mar. Håndbold damerne rykker ned i serie 1.

På Grenaa Samvirkende Idrætsforeningers generalforsamling indvælges Jøsse i stedet for Henry.

apr. Håndbold herrerne rykker ned i serie 3.

Jydsk Håndbold Forbund laver nye optagelsesbetingelser for at komme i mesterrækkerne. I dette optagelsesspil lykkedes det herre-junior og herre-unglinge at komme i mesterrækken.

Klubbladet indstilles den 1/4 1990.

Ninus Seistrup, der er tidligere spiller og træner i foreningen, er nu avanceret til 1. divisionsdommer i håndbold.

Holdfællesskab med Hammelev i håndboldafdelingen besluttes for alle rækkerne. Der oprettes et fælles håndboldudvalg.

jun. Den nye fodboldbane på Åstrup Stadion, der blev anlagt i 1986, har næsten ikke været i brug, da den er uegnet til fodboldspil. Efter endnu en henvendelse til Grenaa Kommune forsøges forholdene på banen igen udbedret.

Fodbold- og håndboldafdelingen deltager i arrangement af Kim Larsen-koncert ved Grenaa Hallen med stor succes og et pænt overskud.

okt. 9. oktober 1990 afholder Åstrup Idrætsforening 25-års jubilæum.



»Tvebakkerne«, der også blev jysk-fynske mestre i 1988.

Træner: Aksel Riis Poulsen. Bagerst fra venstre: Jesper S., Jesper B., Kevin og Morten. Forrest fra venstre: Kasper, Rasmus, Mikkel og Nicolai.



Foreningens nye klubhus under opførelse 1989



*Åstrup Idrætsforenings hovedbestyrelse ved 25 års jubilæet, oktober 1990.
Fra venstre: Ole Rasmussen, Sonja Andersen, Jørgen Josefsen, Henry Møller,
John Steen Mikkelsen og Alice Madsen. Fraværende: Poul Larsen.*

SLUTNING

De 18 år, jeg har siddet på formandsposten, har været en stadig udfordring og kamp for at bevise Åstrup Idrætsforenings berettigelse, hvilket jeg nu, med foreningens mere 800 medlemmer og 25 års eksistens, mener er lykkedes.

Det har været spændende at tage de mange muligheder og udfordringer op, og man kan vel nok sige, at det efterhånden er blevet min livsstil.

Udover den stadige stræben efter bedre resultater og muligheder, har det været helt utroligt oplevelsesrigt at sidde på formandsposten. Her tænker jeg i høj grad på det sociale samvær, der gennem årene er blevet foreningens kendetegn. Mit jubilæumsønske skal være, at vi fortsat må kunne bevare det gode sammenhold i foreningen, at vi passer på, at de enkelte afdelinger ikke når dertil, at de har nok i sig selv.

Selv om vi søger en stadig vækst, må foreningen heller ikke blive så stor, at den splittes.

Vi skulle gerne blive ved med at være en fast sammentømret flok, der står sammen om at bevare Åstrup Idrætsforening.

Med dette vil jeg ønske alle medlemmerne TIL LYKKE MED DAGEN og held og lykke fremover.

JØSSE

Bestyrelser i Åstrup I.F. 1965-1990

	<u>Formand</u>	<u>Nestformand</u>	
1965	Knud Kildal	Kresten Udsen	Inge Lise Rasmussen
1966	Knud Kildal	Kresten Udsen	Inge Lise Rasmussen
1967	Knud Kildal	Kresten Udsen	Inge Lise Rasmussen
1968	Knud Kildal	Kresten Udsen	Jørgen Josefsen
1969	Knud Kildal	Jørgen Josefsen	Jens O. Pedersen
1970	Per H. Rasmussen	Jørgen Josefsen	Lisbeth Sørensen
1971	Per H. Rasmussen	Jørgen Josefsen	Elsebeth Pallesen
1972	Per H. Rasmussen	Jørgen Josefsen	Lisbeth Sørensen
1973	Jørgen Josefsen	Lissy Josefsen	Lisbeth Sørensen
1974	Jørgen Josefsen	Lissy Josefsen	Erling Kildal
1975	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Torben B. Christensen
1976	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Torben B. Christensen
1977	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1978	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1979	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1980	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1981	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1982	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1983	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1984	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1985	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Birte Kildahl
1986	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Lene Hansen
1987	Jørgen Josefsen	Erling Kildal	Lene Hansen
1988	Jørgen Josefsen	Carl Lilleør	Jonna Pedersen
1989	Jørgen Josefsen	Carl Lilleør	John Steen Mikkelsen
1990	Jørgen Josefsen	Poul Larsen	John Steen Mikkelsen
			Thorkild Pedersen, Jørgen Josefsen
			Thorkild Pedersen, Lars Møller
			Erling Kildal, Lars Møller
			Bjarne Bolther, Kurt Sørensen
			Lissy Josefsen, Niels E. Pedersen
			Lissy Josefsen, Lars Møller
			Kirsten Bilde, Karina Grønberg
			Hanne Jensen, Jørgen Allermand
			Dorte Allermand, Birte Kildahl
			Dorte Allermand, Birte Kildahl
			Dorte Allermand, Poul E. Schumacher
			Dorte Allermand, Kurt Meyer
			Dorte Allermand, Kurt Meyer, Kim Brøgger, Henry Møller
			Dorte Allermand, Kim Brøgger, Lisbeth Frandsen, Henry Møller
			Helle Sørensen, Henry Møller, Svend Åge Jensen, Kai Hansen
			Lars Jensen, Bent Andersen, Svend Åge Jensen, Kai Hansen
			Anne Lise Jensen, Jørgen Allermand, Kai Hansen, Grethe Bolther
			Anne Lise Jensen, Jørgen Allermand, Kai Hansen, Grethe Bolther
			Anne Lise Jensen, Ole Rasmussen, Kai Hansen, Grethe Bolther
			Anne Lise Jensen, Ole Rasmussen, Kai Hansen, Grethe Bolther
			Alice Madsen, Ole Rasmussen, Kai Hansen, Hans J. Duus
			Alice Madsen, Ole Rasmussen, Kai Hansen, Hans J. Duus
			Alice Madsen, Ole Rasmussen, Henry Møller, Gregers Lohmann
			Alice Madsen, Ole Rasmussen, Henry Møller, Sonja Andersen